

zeelieden zending

stichting

Het Havenlicht / SCFS

Hermelijnweg 12 1338 BE Almere
Tel. 036-5370340
IBAN NL71INGB0005545299 - BIC INGBNL2A
havenlicht@chello.nl - www.havenlicht.weebly.com



Nieuwsbrief

herfst 2015

no.143

Algemeen

Er is, sinds onze vorige nieuwsbrief zoals gebruikelijk, van alles gebeurd en we zijn dankbaar om u weer op te hoogte te mogen stellen.

Het is een behoorlijke intensieve arbeid om er steeds weer op uit te gaan, door weer en wind om zeelieden uit alle windstreken te dienen met het evangelie.

Wij zijn dankbaar voor de goede samenwerking met organisaties zoals:

Seamen's Centre Amsterdam, Gospel Recordings Nederland, en De Bijbelvereniging.

Amsterdam

"Als ik u was zou ik uw mooie witte autootje maar even verplaatsen", begroette iemand mij in het Engels, toen ik vlakbij een droogdok had geparkeerd. "Want we zijn het schip rood aan het spuiten", vervolgde hij. "Maar ik vind een rode kleur ook wel leuk", grapte ik. "Beter van niet", reageerde de man lachend en vervolgens heb ik toen mijn autootje maar 50 meter verderop geparkeerd.

Ik strikte mijn veiligheidsschoenen beter vast, drukte de hengsels van mijn veiligheidsbril stevig achter mijn oren en zette mijn veiligheidshelm op en klauterde toen via de stalen valreep omhoog. Mijn rugzak vol diverse waardevolle lectuur ging gewillig met mij mee. Er zweefde een nevel van fijn stuivende rode verf deeltjes rond het kolossale schip.



Aan boord ontsponnen zich gesprekken met zeelieden uit o.a. Rusland, Oekraïne, Letland, Filippijnen en Bulgarije.

Voor iedereen die ik sprak, had ik iets bij me in hun eigen taal. Verblijdend dat deze mensen open stonden voor "het verhaal van Jezus", zoals ik het dikwijls breng. Vooral de 5fish kaartjes met verwijzing naar de gratis app voor het evangelie in 6200 talen van Global Recordings Network, in het Nederland heet het Gospel Recordings Nederland, krijgt altijd veel aandacht.

Alleen voor drie somber kijkende Bulgaren had ik niks bij me. Hun Engels was niet zo goed. Ik maakte hen duidelijk dat ik bij mijn volgende bezoek aan dit schip voor hen een Bulgaarse bijbel zou meenemen. Zij zaten met z'n drieën in de messroom onderuit gezakt in een hoekje apart. Een week later was ik weer aan boord van dit schip en had drie Bulgaarse Bijbels bij me, maar hoe kon ik die drie mannen vinden! Een kolossaal schip en bijna iedereen scheen aan het werk te zijn. Ik bad of God mij wilde helpen. Toen ik na wat gesprekken even later weer in de messroom kwam zaten deze drie mannen in exact dezelfde volgorde in nagenoeg dezelfde houding op exact dezelfde plaats. Alsof ze mij zaten te wachten! Ik overhandigde hen de Bijbels en hun houding veranderde meteen. Kijk de Bijbel in het Bulgaars, Kijk! Moet je eens zien! Ze toonden verrast aan elkaar hun Bijbel! Wat een verschil!

Al vele jaren hebben wij een (inmiddels ouderwetse) Video van Jezus in het Kroatisch. Bijna niemand heeft nog een video apparaat. Meerdere malen heb ik op het punt gestaan deze weg te doen. Laat ik nou toch recentelijk een Kroatisch zeeman hebben ontmoet, die feitelijk niks met mij te maken wilde hebben, maar vreemd genoeg wel die oude videofilm wilde ontvangen, die ik die ochtend in mijn rugtas had gestopt, zonder te weten waarvoor! Maar God wist het natuurlijk wel! Zoals altijd!

Heeft u een Bijbel voor mij in die of die taal, is een steeds weer de terugkerende vraag! Zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan en natuurlijk zijn er weer prachtige flessenscheepjes, houten kruisjes, gebreide mutsen, warme kleding etc. aan zeelieden gegeven. "Is het echt gratis?" vragen ze dan, "Ja echt gratis!"

Hartelijk dank voor al uw gebed en ander blijk van medeleven!

Theo en Yvonne van Zuilekom

Rotterdam

"Toen Jezus van daar verder ging, zag hij bij het tolhuis een man zitten die Mattheüs heette, en hij zei tegen hem: "Volg Mij". Hij stond op en volgde hem" (Mattheüs 9 vs 9).

We volgen Jezus, omdat we "met ontzag vervuld zijn en God loven, om de macht die hij aan mensen heeft verleend" (vs 2 en 8),... nadat Hij hun geloof had gezien en een verlamde zijn zonden had vergeven en hem genezen had.

Aan Resty, een Filipijnse kok, mocht ik, tijdens zijn ochtendpauze, veel delen. Ik werd geleid om ook m'n getuigenis te geven. Binnenkort hoop ik hem weer te bezoeken.

Met Rex, op een ander schip, had ik een ook een kort gesprek. Hij waardeerde het, en ik hoop dat hij, ook al zegt hij veel over het geloof te weten, er toch iets aan zal hebben.

Hij heeft nu in ieder geval een Bijbel in zijn eigen taal, evenals de Russische 1e officier op een nabij gelegen schip. Aan boord van weer een ander schip, hebben we een Roemeen een Nieuwe Testament in zijn eigen taal gegeven. Het was allemaal genade om dit mee te mogen maken. Ik hoop binnenkort, als mijn collega Henk er weer bij is, terug te gaan naar een schip, met Turkse en Georgische opvarenden, waar we steeds erg vriendelijk ontvangen zijn.

Een aantal van de eerst genoemden kennen we inmiddels al. God opent al die deuren.

Wat het gewone menselijk contact doet met sommige zeelieden, blijkt wel uit het soms gehoorde:

"till next time", tot de volgende keer.

Zover ik me herinner van de afgelopen paar weken kwamen de opvarenden uit India, Myanmar, Oekraïne, Polen en Nederland.

Hartelijk dank voor het meeleven met de havenzending.

Tot een volgende keer !

Wout de Vries

Regio IJmuiden

Een Russisch vriesschip is zojuist aangemeerd in de haven van Velsen Noord. De eens witgeverfde romp zit onder de roestplekken en beschadigingen als gevolg van het op de Barentssee overnemen van bevroren vis



vanaf trawlers die daar continu aan het vissen zijn. Bij dit overladen liggen de schepen bij elkaar langszij, waarbij het er nogal ruig aan toe gaat als gevolg van de doorgaans zware deining, waarbij de schepen elkaar niet zachtzinnig raken. Wij ontmoeten de nog jonge kapitein, hij maakt een vermoeide indruk. Wij bieden hem een Russische bijbel aan laten hem Filippenzen 4 :6 en 7 hardop lezen. Hij kijkt ons blij verrast aan en zegt: "Yes, I do this every day!" Mooi zo broeder! Zijn bemanning krijgt enkele bijbels, Brieven voor Jou en CD's met christelijke muziek, allemaal in het Russisch, met een zak met warme kleding en wollen mutsen.

Gedurende de, inmiddels afgelopen zomerperiode wordt de IJmuidense Cruise-terminal in toenemende mate bezocht door cruiseschepen. Deze schepen vervoeren hun vele duizenden passagiers onder de meest luxe en mondaine omstandigheden langs de Scandinavische kusten, tot aan de Noordkaap en dan weer terug naar IJmuiden. Elk cruiseschip beschikt daartoe over vele honderden, soms wel 1.000 bemanningsleden, meestal mannen, maar ook wel vrouwen. Onder deze bemanningen bevinden zich heel wat christenen, die eens of tweemaal per week bij elkaar komen, als Christian Fellowship, veelal Philippijnse-, c.q. Indonesische broeders en zusters in Christus. Rond middernacht, na een lange werkdag, doen zij Bijbelstudie, bidden met elkaar. Vanuit de onderste dekken, catacomben van grijs geschilderd staal, stijgen dan lofliederen op tot voor de Troon van God. Op een van de schepen vertelt de Fellowship-leider dat de samenkomsten sinds kort ook wordt bijgewoond door een collega met een Moslimachtergrond. Ik spreek deze man persoonlijk om hem te bemoedigen. Hij vertelt mij het volgende: "Vorige maand lag ik op een dag na de lunch even op mijn bed te rusten, ik sliep niet. Plotseling zag ik in de deuropening iemand staan die een onvoorstelbaar wit licht uitstraalde. Deze persoon kwam op mij af – ik lag sidderend op mijn bed – hij pakte mijn rechterhand vast en zei: *'I am Jesus, follow Me!'*" daarna was hij verdwenen. Vervolgens heb ik Jezus aangenomen en volg ik Hem." Terwijl hij dit vertelt huilt de man van ontroering, ikzelf trouwens ook! De man vervolgt: "Ik kom uit een familie van leidinggevende Moslims. In mijn thuisomgeving is het inmiddels bekend geworden dat ik christen ben geworden. Mijn familie veracht mij sindsdien en wil niets meer met mij te maken hebben. Mijn auto is voor mijn huis in brand gestoken. Echter, zij kunnen mij alles afnemen, maar Jezus niet!" Wat een getuigenis!

Op een ander cruiseschip, met een Fellowship van rond de 50 personen, vertelt een Philippijnse zeeman ons blij dat hij op 19 augustus door twee collega's is gedoopt in het zwembad op dek 12. Gewoon: in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Klaar, verder had niemand iets in de gaten. Deze broeders geven op eenvoudige, maar directe wijze gehoor aan de opdracht van de Here Jezus in Mattheus 28:19. Tja, meer is in feite ook niet nodig.

In september krijgen wij een mail vanuit Manilla: een Philippijnse broeder die wij al jaren kennen laat ons weten dat hij binnenkort weer gaat beginnen als barkeeper op een Amerikaans cruiseschip. Hij begint zijn contract in de haven van Amsterdam. Hij zal echter een dag en een nacht in het Ibis-hotel op Schiphol moeten doorbrengen voordat het schip arriveert. Wij halen hem op uit het hotel en nemen hem mee naar ons huis om gezamenlijk te eten en een wandelingetje te maken.

Aan de keukentafel lezen wij in Markus 4 en 5, dat de Here Jezus ook aandacht besteedt aan individuele mensen, hen helpt met hun persoonlijke problemen en dat Hij daar zelfs grote moeite voor doet (bijna schipbreuk lijdt!). Opgebouwd in zijn geloof begint onze broeder aan z'n nieuwe contract van 10 maanden op zee.

In Zijn dienst,

Jan & Anneke Best

Tussen de golven 1

Floating House of Prayer

Zonder er erg actief op uit te trekken, beweegt God de harten van mensen.

De basis van de outreach is gebed en geloof. Gebed om bij God te blijven en Hem voor te laten gaan. Geloof dat Zijn plan in uitvoering is en dat elk oog Hem zal zien.



En er gebeurt best veel, elke dag wel. Bijvoorbeeld dat de film 'Moses' op het scheepsnet was gedraaid. Dan gaan de gesprekken daar ook weer over. Bij het wachten op de bak delen we ervaringen uit het leven.



Heftige verhalen, vooral uit Maleisië.

Het is goed om van meerdere bemanningsleden te horen dat ze regelmatig bidden.

De bijeenkomsten twee keer per week zijn altijd weer nieuw en verrassend. Er zijn nu muzikanten bij en we zingen 'a l'improvise' uit bijvoorbeeld de Psalmen.



Om de relatie met God als Vader uit te beelden spelen we wel eens na: de Bijbelpassages "Adam, waar ben je?", de roeping van Samuel en de onderhandeling van Abraham over het sparen van de stad. Trouwens, als het gesprek hier op komt tijdens het wachten aan dek in de nachtwachten, zijn dit ook vaak levendige onderwerpen. Bijvoorbeeld hier op de 'material barge';

En dan sta je achter bij de railing en daar staat ook iemand van 'de klant'. Mensen uit bijvoorbeeld India, Frankrijk of Korea. Als je dan groet, even kennismakend en een 'brief voor u' aanbiedt in hun taal, is de verrassing altijd groot. Soms krijg ik die snel terug, dan heb ik meteen een gebedspunt erbij; maar dit is ook hoe je contact krijgt met christenen en sowieso de

aandacht meer op God richt.



Voor alle opvarenden is er een kaartje in de kleur die bij de reddingboot hoort. Alias gebedslijst.

Zo hebben ook de Congolese werknemers een klein pakketje gekregen met de Jezus film en het Johannes evangelie, en een kaartje met apps en websites (5fish).

Michiel Kramers

Tussen de golven 2

Ik mocht met een groep van 24 christenen een kleine rondreis maken in China. De Bijbelstudies mocht ik geven. Inbegrepen was een minicruise op de Yangtze rivier. Door de in 2006 voltooide Drieklovendam is de Yangtze een energie stroom geworden. We hebben de dam bezocht.



Indrukwekkend, dat hier stroom wordt opgewekt voor een deel van China. We hebben de mega stad Shanghai bij nacht gezien. Al die lichtjes die branden vanwege de Yangtze rivier, een stroom van energie. Ook wij hebben om te kunnen branden voor Hem een stroom van energie nodig. Wij het licht der wereld. Die stroom van energie erkennen wij in Gods Woord in:

"Hij is als een boom, aan stromend water geplant, Die zijn vrucht geeft op tijd, Waarvan het blad niet verwelkt: Al wat hij doet zal gedijen." Psalm 1:3. De Bijbel openbaard ons ook de bron van deze

energie stroom. "Ook toonde hij mij een stroom van het water des Levens, helder als kristal, opbruisend uit de Troon van God en van het Lam." Openb. 22:1.

Ja, God die in Christus het Lam werd, is de bron van deze levensstroom. In Exod. 17 zien wij God op de rots, die geslagen werd. Het gevolg was water uit de rots voor het volk om te drinken. In het nieuwe testament zien wij God weer op de rots, God in Christus op de rots Golgotha, daar werd Hij weer geslagen. Eigenlijk verdienen wij het pakslaag. Zijn zijde werd doorboord en er stroomde bloed en water uit Zijn zijde. God is waarlijk de bron van de energie gevende levensstroom.

Joh. 7:37-39 zegt "wie dorst heeft die kome tot Hem en drinke". Het water des levens zal men dan ontvangen. Wat is dit water des levens? Het is de Geest van God, kracht van boven.

Zijn kracht in onze zwakheid. De woestijn zal bloeien als een roos. Ja, waterstromen zullen uit ons binnenste vloeien, zodat het dorre om ons heen het leven proeft, van Hem in ons. Zo mochten wij in Zijn kracht een lichtje zijn op de boot in China. Bij het Captainsdinner aan boord, hebben we als een groep christenen, de kapitein een drievoudig cadeau gegeven.



Een prachtige miniatuur driemaster in een fles



gemaakt door onze lieve broeder van Het Havenlicht
Gerrit Huisman, met de tekst "May the Lord bless you and keep you in all your ways." De kapitein heeft zich daarover enorm verheugd.

Als tweede cadeau, hebben we de kapitein het rode boekje gegeven. Het rode boekje, niet van Mao, maar Gods Woord in een rode uitvoering.

Onze gids heeft geweigerd om te vertalen voor ons. Het was iemand van de bemanning die mijn Engels vertaalde in het Chinees. De Chinese dame naast de kapitein heeft toen vertaald.

Haar naam is Summer.

De volgende dag kwam Summer naar mij toe toen ik op het dek liep. Ze vertelde dat haar Chinese naam regen betekent. Ze was geboren op een regenachtige dag. Toen ze aan boord kwam om met toeristen te werken, mocht ze zelf een Engelse naam uitkiezen.



Ze koos voor Summer, na al die dagen van regen. Ik heb haar erop gewezen hoe heerlijk verkwikkend de regen kan zijn.

Zij maakte mij duidelijk dat zij ook een Bijbel wilde ontvangen.

Dat Summer toch de stroom van levend water, de verkwikkende regen, die God wil geven aan het dorstige land d.m.v. Zijn Geest, mag ontdekken in Gods Woord.

Als derde onderdeelje van het cadeau aan de kapitein hebben we de Chinese dvd gegeven over de bouw van de Ark van Noach.

Bidt u mee, dat het zaad in goede aarde mag vallen. Ja, met God beleef je avonturen, waarin Hij de hoofdrol speelt. Ga met God.

Robbert Speelman.

Amsterdam:	Theo van Zuilekom Yvonne van Zuilekom Robbert Speelman	wthvzuilekom@gmail.com yhvzuilekom@gmail.com r.speelman@me.com
Passagiers schepen:	Jan Best Anneke Best Jan Gooijer	janbest.sr@gmail.com annekebest@gmail.com jan.gooijer@live.nl
Rotterdam:	Felix Henrichs Wout de Vries	felix.henrichs@scfs.org woutdevries4@gmail.com
Beverwijk, IJmuiden: Zeevarend:	Jan en Anneke Best Michiel Kramers	janbest.sr@gmail.com m.kramers@hotmail.com
Vertaalwerk, houten kruizen flessenscheepjes: Webmaster:	Gerrit Huisman Tom Hofkamp	ghuisman@live.nl tomhofkamp@solcon.nl
<u>Bestuur Stichting:</u> Voorzitter:	Theo van Zuilekom	wthvzuilekom@gmail.com
Secretaris:	Jan Best	janbest.sr@gmail.com
Penningmeester:	Jan Gooijer	jan.gooijer@live.nl
Algemeen, Adressen:	Wim de Baat	wimdebaat@gmail.com

IBAN NL71INGB0005545299 - BIC INGBNL2A
ANBI geregistreerd onder RSIN nr. 816655789 - KVK nr. 41023812

Contact: havenlicht@chello.nl www.havenlicht.weebly.com

