

NIUWSBRIEF : LENTE EDITIE

Jaar : 2024 NR. : 176 Datum: 29 maart



Op de foto een kleine impressie van de "tulpenactie" op 29 maart. Het is het vierde jaar dat we vanwege Pasen tulpen uitdelen aan boord van schepen. Dit wordt zeer gewaardeerd en er worden dikwijls meteen geschikte vazen gezocht waarin de tulpen dan staan te pronken. Vaak zien we dat zeelieden zelf foto's gaan maken voor thuis. We geven een uitleg van Pasen op de achterkant van de flyer, tevens kunnen ze Sailor Bibles en/of Sleutelhanger Bijbels en kalenders krijgen. Wat een feest is het dan!

We komen graag bij u langs om een presentatie te geven over dit zendingswerk.

Regio IJmuiden - Ga heen in de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen

Normaliter zou ik hier een samenvatting geven van de door ons afgelegde scheepsbezoeken van de afgelopen maanden. Maar ik wil nu graag iets anders onder uw aandacht brengen. In het evangelie, geschreven door de apostel Markus, hoofdstuk 16 vers 15 staat heel kernachtig onze motivatie om de bemanningen van zeeschepen, afkomstig uit de hele wereld, in onze havens te bezoeken. Het zijn woorden die de Here Jezus zelf heeft uitgesproken en vervolgens door Markus zijn genoteerd: GA HEEN IN

HEEL DE WERELD, PREDIK HET EVANGELIE AAN ALLE SCHEPSELEN.



Ik ontdekte laatst met behulp van mijn Strongnummers-app dat het eerste woord GA in de Griekse grondtekst staat als: POREUOMAI. Het Nederlandse woord POREUS is daarvan afgeleid. Hiermee wordt aangeduid dat er in een bepaald materiaal kleine openingen zijn waardoor een andere stof kan binnendringen.

Ik moest onmiddellijk denken aan de flessenscheepjes die onze oude broeder Gert Huisman fabriceert. Deze kleine kunstwerkjes hebben al heel wat keren het hart van zeekapiteins doen smelten, wanneer zij als introductie van ons bezoek een exemplaar kregen aangeboden. En daarmee fungeerden de mini-drie-, of viermastertjes als een soort ijsbreker om het aan boord brengen van Gods Woord te stroomlijnen. Want doordat de kapitein, de gezagvoerder, de baas van het schip, door zijn cadeautje gunstig gestemd raakte, bleek dit het uitreiken van Bijbels, etc. in menig geval duidelijk te vergemakkelijken. Het flessenscheepje bevorderde het brengen van het Evangelie aan boord. POREUOMAI! Broeder Gert heeft de afgelopen tientallen jaren een niet aflatende stroom van scheepjes in een fles gebouwd in zijn mini-werkplaatsje, terwijl zijn lieve vrouw, onze zuster Ursula, hem daarbij vriendelijk voorzag van kopjes koffie. Al die in glas verpakte scheepjes zeilen momenteel in menige kapiteinshut over alle wereldzeeën.

Hopelijk levert de "Huismanwerf" nog vele dwars getuigde juweeltjes en daarmee een niet onbelangrijke bijdrage in de ondersteuning van de doelstelling van Het Havenlicht: HET EVANGELIE BRENGEN AAN DE HELE WERELD.

May God bless you Gert & Ursula! Volgende keer meer over onze bezoeken.

En, oh ja, Bid a.u.b. voor de gezondheid van Anneke.

Vriendelijke groeten en Gods zegen, **Jan en Anneke Best.**

IJmuiden, Scheveningen, Amsterdam -

Vorige maand heeft hij zelfs zijn diploma theologie in ontvangst mogen nemen

Een kapitein die continu grappen maakt over Jezus. Een hindoe-collega die hard wegrent zodra je over Jezus begint te vertellen. Een moslim-collega beweert bij hoog en laag dat Jezus alleen maar een profeet was. Jehova-getuigen die onderweg aan boord komen en vertellen dat Jezus de engel Michael is....

Wat is dat toch zodra het gaat over Jezus? Daar is wat mee aan de hand met die Naam: De Bijbel is er duidelijk over, in Handelingen 4 staat; *"En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden"*. Dat was ook de afgelopen periode weer onze boodschap voor de zeemannen.



Regelmatig mogen wij ook gelovige zeemannen bemoedigen. Zo heb ik in januari mijn Indiase vriend Rohan weer ontmoet. Samen met Felix heb ik hem opgezocht in Rotterdam. In de afgelopen jaren hebben we regelmatig contact gehad en het was geweldig om elkaar nu weer 'live' te ontmoeten en ook kennis te maken met zijn collega's. 'Wat geweldig dat jullie ons bezoeken' zeiden ze. Uiteraard moesten we ook mee-eten. Inmiddels is Rohan weer thuis bij zijn familie. Vorige maand heeft hij zelfs zijn diploma theologie in ontvangst mogen nemen.

Het is echt heel bijzonder hoe hij zijn werk en studie heeft kunnen combineren.

Op pad met Gideon in Amsterdam is ook een avontuur, het is echt een zegen om samen op te trekken, we vullen elkaar goed aan. Zo kwamen we aan boord bij zeemannen uit Syrië. Ze mochten niet van boord maar wij konden deze mannen voorzien en luisteren naar hun verhalen. En een aantal van deze mannen wilde een Arabische Bijbel. Op een ander schip barste een zeeman uit Kaapverdië in tranen uit bij onze komst want zijn beste vriend was die avond daarvoor omgekomen bij een motorongeluk. Onze aandacht luchtte hem zichtbaar op.

Ondertussen zijn de voorbereidingen voor onze Tulpen-actie in volle gang. Op Goede Vrijdag hopen we weer tulpen uit te delen op de schepen. Dat wordt altijd zeer gewaardeerd en is ook een mooie gelegenheid om de betekenis van Goede Vrijdag uit te leggen aan de zeemannen.

Dank voor alle mutsen, medeleven en gebed!

Hartelijke groet, **Marien Gijsbertsen.**

Delfzijl, Eemshaven - een bemanning van over heel de wereld

Even een kort stukje van de afgelopen winter.



Aanboord van de schepen waar ik met Gods hulp, zeelieden heb mogen bezoeken, was meestal een bemanning van over heel de wereld. Ik heb veel vragen van de zeevarenden mogen beantwoorden. Natuurlijk kon er ook veel gezaaid worden van de rijkdom die de Here geeft. Soms ontmoette ik broeders en zusters, en dat was altijd zeer bemoedigend voor ons allemaal.

Betreffende de tijd waarin we nu leven en vooral het midden oosten en Israël, zie ik, ook maatschappelijk, het einde naderen.

Ik zie er naar uit dat de Here Jezus terug

komt, om de wereld recht en gerechtigheid te leren en nog veel meer.

Ik wens u allen een gezonde en gezegende tijd toe.

Met hartelijke groet, **Harm van Zwol**.

Rotterdam -

Elke week bidt hij met de hele bemanning en leest hen voor uit de Bijbel

We zijn bijzonder blij dat we in december weer veel zeevarenden hebben kunnen verblijden met een kerstpakket. Dankzij uw actieve ondersteuning konden we zelfs weer een nieuw record zetten: er werden 2563 pakketten uitgedeeld op 141 schepen!

Het hele team was deze keer betrokken - zelfs onze kapitein Johan was thuis om een handje te helpen. En hoewel René twee van de vier weken ziek was, zijn we goed geslaagd. Een van de redenen hiervoor was dat ik op het op één na grootste kraanschip



ter wereld meer dan 250 pakketten heb afgeleverd. En hoewel er zoveel pakketten waren, waren er tussendoor altijd mooie gelegenheden om met zeelieden over het evangelie te praten. Veel mensen, vooral uit onze gemeente, gingen ook mee om me een dag te vergezellen en te helpen. Zoals altijd heb ik de reacties die we kregen bijgevoegd. Ik heb ook een korte film gemaakt die je zonder Facebook-account online kunt bekijken op de volgende link: <https://fb.watch/pQH6k5xFtv/>

In januari kon ik samen met mijn vriend en collega Marien een tanker bezoeken. Aan boord was Rohan, een lieve christen uit Zuid-India. Rohan en Marien kennen elkaar

al een paar jaar en Marien heeft hem al meerdere keren kunnen bezoeken in verschillende Nederlandse havens. We hadden tassen vol materiaal voor Rohan en wat verlate kerstcadeautjes voor de bemanning. Rohan was ontzettend blij met het bezoek en ik was blij dat ik hem kon leren kennen. Rohan evangeliseert actief aan boord. Ik ontmoette daar ook voor het eerst een zeeman uit Trinidad, die heel blij was een Bijbel

te ontvangen. Eind januari ontving ik een bericht van John, een Filipijnse geloofsbroeder. Ik had hem vier jaar geleden ontmoet tijdens de kerstactie.

Toen was hij nog eerste stuurman. Ik was zo blij dat deze zeeman weer contact met me opnam om me uit te nodigen om hem op zijn schip te bezoeken.

Een week later was het zover. Ik zat in de eetzaal toen hij stralend van vreugde binnenkwam en me zo stevig omhelsde dat ik bijna buiten adem raakte. Hij was inmiddels bevorderd tot kapitein. Elke week bidt hij met de hele bemanning en leest hen uit de Bijbel voor. Hij organiseert ook een wekelijkse Bijbelstudie met een andere christen aan boord. Hiervoor had hij 15 Bijbels nodig! Natuurlijk bracht ik ze graag langs. Op twee dagen hadden we een paar uur lang een geweldige tijd samen. Ik realiseerde me weer hoe belangrijk het is voor onze eenzame broeders en zusters op zee om een vriend en broeder in andere havens te hebben. Bidt alstublieft voor meer werkers in de zeemanszending.

Hartelijke groeten en Gods rijke zegen, **Felix Henrichs**.

Amsterdam - maar juist daar konden we iemand troosten en bemoedigen



Op 17 februari heb ik met Marien twee schepen bezocht. Het eerste schip had een Turkse en Syrische bemanning. De mensen mochten niet van boord af van de Marechaussee. Het ijs moest wel eerst even worden gebroken maar hierna hadden we goede en mooie gesprekken. Het tweede schip wat we bezochten lag op vertrek maar juist daar konden we iemand troosten en bemoedigen, een Kaapverdische man die zojuist die dag een vriend had verloren in zijn thuisland Kaapverdië.

Beide bezoeken maken het werk voor Het Havenlicht heel waardevol, mensen die vanwege omstandigheden iets niet kunnen of mogen, er zijn voor hen en uitdelen uit het Woord van God en voorzien in andere zaken zoals een paar sokken of een warme muts, maar ook een ondersteunend praatje.

Hartelijke groeten, **Gideon Smeding**.

Rotterdam - Hij vertelt dat hij tenminste 1 Bijbeltekst uit z'n hoofd heeft geleerd



Met dankbaarheid kijk ik weer terug op de afgelopen periode. Van Jonathan, een jonge Filipijnse zeeman hoor ik dat hij een Bijbel heeft Met. Ik praat over het belang van jezelf dagelijks voeden met Gods Woord. Zoals je dagelijks je maaltijden gebruikt om in leven te blijven, zo heb je het ook nodig om de Bijbel te lezen, in de rust te komen, en contact met God te hebben door het gebed. Zo zul je geestelijk kunnen groeien. Het tegenovergestelde is geestelijk achteruit gaan door dit na te laten. Hij vertelt dat hij tenminste 1 Bijbeltekst uit z'n hoofd heeft geleerd, in het Tagalog. Het is Johannes 3 : 16. Op een volgend schip spreek ik kort met John en L.A, wat betekent

Leonardo Angelic - beide uit de Filipijnen, over het bezig zijn met de dingen van God. Zij ontvangen een Bijbelstudieboek geschreven door Volker Lamaack. Op dit schip op verzoek ook informatie gedeeld over praktische zaken, zoals Seamen's club en een supermarkt in de buurt, waar ze naar toe wilden.

Een Turkse zeeman, op een eerder schip, luchtte zijn hart over wat er allemaal op hem afkomt. Z'n zus heeft onlangs een kindje gekregen.

Daarvan laat hij op z'n telefoon de foto zien.

Twee landgenoten, waarvan 1 op weer een ander schip vinden het ook fijn om zich te uiten. Dat lucht hen zichtbaar op. Tussendoor vertel ik ook het een en ander en kan ook nog vertellen dat ik als Christen m'n vertrouwen op God heb gesteld en tot Hem mag praten in gebed.

Eerder op een andere dag was men blij met kleding, maar had ik ook met de Filipijnse Rick een gesprek over de Bijbel, waardoor God tot ons kan spreken. Ook nog prettig contact met de Russische zeeman/officier.

Hij nam de tijd voor het gesprek, en hij luisterde ook goed. Aldaar was ook nog een zeeman uit Kaapverdië.

Wilt u bidden voor de hierboven genoemde mensen ?

Hartelijke groeten, **Wout de Vries**.

Amsterdam - Mijn dag kan niet meer stuk

Aanboord van vrachtschepen, tankers, cruiseschepen, binnenvaartschepen, hebben we veel "nationaliteiten" ontmoet, o.a. Indonesië, Rusland, Litouwen, Letland, Estland,



Oekraïne, Kazachstan, Polen, Zuid Afrika, Engeland, Schotland, Ierland, Nederland, Filipijnen, Roemenië, India, Vietnam, Portugal, Baskenland.

We hebben veel zeevarenden kunnen zegenen met het evangelie. Wij hebben prachtige open harten gezien. Altijd konden we de mensen hun aandacht op de Here Jezus laten vestigen.

Een kapitein kreeg tranen in zijn ogen toen ik hem vertelde dat ook hij naar de Heere Jezus kan gaan.

De Bijbel is geopend en er is veel met zeevarenden gebeden. Heel veel prachtig

geestelijk voedsel konden we bij de mensen aanboord brengen.

Ook zijn er weer veel kledingstukken, gebreide mutsen, sokken, schoenen, koffers, reistassen meegegeven aan dankbare mannelijke en vrouwelijke zeevarenden.

Kort geleden zei een kapitein, dat wij ervoor zorgen dat veel zeelieden zullen zeggen:

"Mijn dag kan niet meer stuk!", en dat vond ik wel een zeer bemoedigende uitspraak.

Wij mogen het Woord van God en het Licht van Jezus aanboord brengen, en soms maken we mee dat zeevarenden hun leven aan Jezus geven.

God is aan het werk en wij ook.

Hartelijk dank voor uw trouwe gebed en ander blijk van medeleven!

Theo en Yvonne van Zuilekom.

Om privacy redenen worden de echte namen van de varenden niet vermeld. De foto's in deze nieuwsbrief zijn met toestemming geplaatst. Onze dank gaat uit naar: Bible Factory, WIN-NL Seafarers' Ministry, Nederlandse Zeevarenden Centrale, Seamen's Centre Amsterdam, Gospel Recordings Nederland, Evangelisatie Anderstaligen Service, De Bijbelvereniging, Zakkijbelbond, Christian Aid Ministries, Operatie Mobilisatie, Our Daily Bread Ministries en anderen niet met name genoemd, die allen op hun eigen specifieke wijze, een steentje bijdragen om het werk goed te kunnen doen. Graag willen we opnieuw aan u vragen om te blijven bidden voor de gezondheid van de mensen van **Het Havenlicht** en hun gezinnen, maar met name voor: **Kerstin Henrichs, Jan Peter Kapteijn, Inez de Baat, Hanny de Vries, Anneke Best** om door te kunnen gaan en te volharden in het speciale werk wat God gegeven heeft om te doen. Wilt u ook bidden voor geopende deuren en geopende harten! Wij geloven in een God van wonderen!

Hartelijk dank voor al uw trouwe waardevolle gebed en ander blijk van geweldig fijn medeleven!

Zo werkt de Heer door u heen, zodat zeelieden **Zijn Woord** kunnen horen en aanvaarden!

Wij zijn de Here God zeer dankbaar voor de vele mogelijkheden om een zegen voor o.a. zeelieden te kunnen zijn!



volg Het Havenlicht op Instagram

Havenlicht / S.C.F.S.

By grace you have been saved!

Dutch seafarers mission. Helping and caring for seafarers.    

Amsterdam:

Theo van Zuilekom
Yvonne van Zuilekom
Gideon Smeding

wthvzuilekom@gmail.com
yhvzuilekom@gmail.com
gideonsmeding@hotmail.com

**IJmuiden, Scheveningen, Amsterdam:
Passagiers schepen, Regio IJmuiden:**

Marien Gijsbertsen
Jan Best

marchris@solcon.nl
janbest.sr@gmail.com

Rotterdam:

Anneke Best
Felix Henrichs
René Reifel
Wout de Vries
Fábio Jefferson

annekebest@gmail.com
felix.henrichs@scfs.org
rene@scfs-rotterdam.nl
woutdevries4@gmail.com
fabiojefferson92@yahoo.com

Delfzijl, Eemshaven:

Jan Peter en José Kapteijn
Harm van Zwol

j.p.kapteijn@hotmail.com
henfvanz@hotmail.com

**Harlingen:
Ambulant medewerker:**

Jan Gooijer
Michiel Kramers

jan.gooijer@live.nl
m.kramers@hotmail.com

Algemeen:

Wim en Inez de Baat
Desmond en Liz Heng

wimdebaat@gmail.com
mhheng@gmail.com

**Chinese bemanning:
Vertaalwerk, houten kruisjes,**

flessenscheepjes:

Gerrit Huisman
Tom Hofkamp
Robbert Speelman

ghuisman@live.nl
tomhofkamp@solcon.nl
r.speelman@me.com

Webmaster, grafisch vormgever:

Ambassadeur:

Stichting bestuur:

Voorzitter:

Theo van Zuilekom

wthvzuilekom@gmail.com

Secretaris:

Jan Best

janbest.sr@gmail.com

Penningmeester:

Jan Gooijer

jan.gooijer@live.nl

IBAN NL71INGB0005545299 - BIC INGBNL2A

ANBI geregistreerd onder RSIN nr. 816655789 - KVK nr. 41023812

Contact: havenlicht@chello.nl -- +31 36 5370340 -- www.havenlicht.com

Als u deze nieuwsbrief niet meer wil ontvangen kunt u dit aan ons kenbaar maken.