



Hermelijnweg 12  
1338 BE Almere  
Tel 036 5370340  
havenlicht@chello.nl  
www.havenlicht.com  
NL71 INGB0005545299  
BIC INGBNL2A  
RSIN 816655789  
K.v.K. 41023812



De medewerkers van het 'Havenlicht/SCFS'  
wensen u Gods zegen toe  
voor de Kerstdagen en in  
het Nieuwe jaar.

## **NIUWSBRIEF : WINTER EDITIE Jaar : 2023 NR. : 175 Datum: 16 december**

Er zijn weer veel schitterende dingen gebeurd in de havens tot zegen van zeelieden. In december zijn we altijd heel erg druk met het inpakken en uitdelen van mooie kerstpakketten voor zeelieden.

Ook dit is steeds weer een hele blijde gebeurtenis.

### **Regio IJmuiden - hij wil de Bijbel graag hebben en belooft dat hij erin zal gaan lezen**

De herfst 2023 blijkt zeer regenachtig te zijn. In de stromende regen bezoeken wij een



Chinese bulkcarrier in IJmuiden. De 1<sup>e</sup> Stuurman zegt dat hij "non religious" is, toch hebben wij een aangenaam gesprek, waarin hij vertelt dat zijn schoonmoeder Christen is. Ik toon hem een tweetalige NIV-bijbel, Chinees/Engels, en laat hem Filippi 4:6,7 lezen. Hij wil de Bijbel graag hebben en belooft dat hij erin zal gaan lezen. "Heer, openbaar Uzelf aan hem!" Ik geef hem Chinese Sailor Bibles, die hij aan de crew zal uitreiken. Anneke verstrekt vanuit de auto op de kade pakketjes en een doos met kleding aan twee meegekomen bemanningsleden.

Bij het wegrijden van de kade zien wij in een ander deel van de haven een middelgroot schip – zo te zien een Turk - gemeerd liggen. De regen valt nog steeds met bakken uit de lucht. Op deze kade kan ik niet met de auto komen, dus loop ik een paar honderd meter onder een paraplu, en een tas met Turkse bijbels. Anneke blijft alleen achter de beslagen ramen en bidt voor mij.

Bij het schip ontmoet ik de kapitein. Ik voel een straaltje regenwater via mijn nek over mijn rug lopen. De kapitein hoort mijn introductie aan en zegt: "Sorry, we're all muslims, we don't need Bibles". Desondanks bied ik hem gebruikte kleding aan voor de crew. Welwillend stuurt hij twee man met mij mee naar Anneke in de auto, verderop.

Achter de auto, nog steeds in de ruisende regen, laat ik hen Turkse Sailor Bibles zien. Die willen ze graag hebben! Een houten kruisje met de naam JESUS erin uitgezaagd en ook kaarten met een Bijbeltekst nemen zij aan. Wij bidden voor de mannen. Beladen met kleding en pakketjes en voorzien van Gods Woord verdwijnen zij, na een hartelijk afscheid, in de regen. Doe de groeten aan de kapitein! Doorweekt, maar dankbaar rijden we naar huis. DankUwel Heer!!!

Bid u aub voor de gezondheid van Anneke .

Vriendelijke groeten en Gods zegen,

**Jan en Anneke Best.**

## Amsterdam - omdat het geweldig is dat de naam van dat Jezus wordt verkondigd



Mijn naam is Gideon Smeding, 49 jaar, getrouwd met Marjolein en vader van Koen, Bas, Marit en Jesse en woonachtig in Amsterdam.

Ik volgde Het Havenlicht al een tijdje, vooral Theo en Marien.

Dit vanwege mijn werk in de haven van Amsterdam als havenbeambte/port officer van de Havenmeester van Amsterdam en voormalig zeevarende.

Maar vooral omdat het geweldig is dat de naam van dat Jezus wordt verkondigd in deze

omgeving die dit ook hard nodig heeft.

Ik hoop dat ik in dit waardevolle werk mag bijdragen, als zout op aarde en als drager van Licht van de wereld, Jezus Christus.

Met vriendelijke groeten,

**Gideon Smeding.**

## Amsterdam - met Jezus aan boord hebben we een geweldige toekomst!

*'Hij zal vrede verkondigen aan de natiën. Zijn heerschappij zal zijn van zee tot zee, van de rivier tot aan de einden van de aarde'. (Zach.9:10b)*

Eind november hebben we met de tieners in onze gemeente 300 kerstpakketten ingepakt.



Inmiddels zijn we volop bezig met het uitdelen hiervan.

Dit is altijd een blijde taak.

We kwamen hierbij aan boord bij zeemannen uit Albanië, Oekraïne, Egypte, Ethiopië, Rusland, Nederland, Georgië, Roemenië, Litouwen, de Filipijnen, Indonesië, Turkije, Polen, Letland, Ierland, Vietnam, Ghana en Noorwegen.



Tot nu toe al 18 verschillende nationaliteiten dus! Hierbij moet ik denken aan de Bijbeltekst hierboven; Jezus kwam naar de aarde om echte Vrede tot stand te brengen!

Soms moet er wantrouwen overwonnen

worden. 'Is this for us, for free??'

Yes, this is for you, a gift, so please enjoy! Een oudere kapitein verzucht; 'we hopen op een betere toekomst, dit is een mooie stap...'. Die opmerking was een mooi bruggetje naar Kerst want met Jezus aan boord hebben we een geweldige toekomst!

Wat geweldig om hierover elke keer aan de zeemannen te vertellen.

Dank voor het medeleven, gebed en ook kleurplaten en kaarten die gemaakt zijn!

Gezegende Kerst en een goed 2024 toegewenst.

Hartelijke groet,

**Marien Gijsbertsen.**

### Delfzijl, Eemshaven - iedereen is altijd blij als we elkaar ontmoet hebben



Het is prachtig we op deze manier de Blijde Boodschap te mogen brengen. Prijs de Heer daar voor!

De ontmoetingen op de schepen zijn altijd weer bijzonder. We hebben prachtige persoonlijke gesprekken gehad en veel Bijbels en o.a. mutsen mogen geven. Aanboord van de schepen kom ik regelmatig Oekraïners tegen en die zijn soms lang van huis. Het is geweldig fijn om dan te kunnen vertellen dat er een Hemelse Vader is waar ze alles mee kunnen delen.

Mijn laatste gesprek was met iemand van de Kaaimaneilanden die heel graag met kerst thuis zou willen zijn. Hij zei: als ik dan thuis

mag zijn, dank ik de Here, maar als het niet zo is, dank ik de Here ook. Er zijn zoveel bijzondere ontmoetingen en verhalen van bemanningsleden van matroos tot kapitein. Iedereen is altijd blij als we elkaar ontmoet hebben.

De boodschap die we mogen brengen is ook de mooiste en beste die er is!

Hartelijke groet,

**Harm van Zwol.**

### Dienen op zee - welzilig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen

Inmiddels werk ik zelf weer op zee als senior engineer bij een commercieel bedrijf. Omdat dit een werk- én leefomgeving is, is het een duidelijke zaak om in alle opzichten recht voor God te leven, ook in relatie tot de omgeving.

Ik bid veel en streef er naar om te *leven bij elk Woord van God (Mat 4:4)*.

Belangrijke verzen: Psalm 1:1-3 "Welzilig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE en Zijn wet dag en nacht overdenkt.

Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt; al wat hij doet, zal goed gelukken."

Tevens Psalm 119 waar het ook gaat over eenheid met God, terwijl je met beide benen in de modder staat. 1 Peter 2:12, "Houd uw levenswandel onder de heidenen goed; opdat zij die nu van u kwaadspreken als van kwaaddoeners, door de goede werken die zij in u waarnemen, God verheerlijken mogen op de dag dat er naar hen omgezien wordt." Kwaadspreken? Wellicht achter mijn rug, dat ik niet meega in sommige gesprekken en daardoor saai zou zijn.



levenswandel onder de heidenen goed; opdat zij die nu van u kwaadspreken als van kwaaddoeners, door de goede werken die zij in u waarnemen, God verheerlijken mogen op de dag dat er naar hen omgezien wordt." Kwaadspreken? Wellicht achter mijn rug, dat ik niet meega in sommige gesprekken en daardoor saai zou zijn.

*“opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld”.*(Filippenzen 2:12-15). In persoonlijk contact met medegelovigen (2 Tim 3:16) “Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid,” waarbij Psalm 1 een sterk voorbeeld is om te delen, en het promoten van de band met de thuiskerk.  
Hartelijke groet,  
**Michiel Kramers.**

### Rotterdam - Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad



Wat is de Heer toch goed voor ons. Ik kwam in de Adventstijd een kapitein van een schip tegen die op zoek was naar mij om te zeggen hoe dankbaar hij is voor de "Kerstpresentjes" oftewel de kerstpakketten of - tassen, dat hij me toezegt een schriftelijk "Thank you seamen's mission" te willen sturen.

Een Bijbel of Nieuw Testament - net soms in de juiste taal - vindt dan in een Oekraïner, een Georgiër of een Poolse opvarende een nieuwe bezitter.

"Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad" (Psalm 119:105).

Het voert te ver om alle nationaliteiten te noemen van zeelui.

Zo mocht ik - verspreid over de duur van de "Kerstactie" een zeeman uit Kaapverdië

spreken, een Filipijnse zeeman, met een hart om God te dienen en te groeien in geloof. Een Franse kapitein, nog een Filipijnse gelovige - Joseph, de kok, en enkele andere Filippijnen met een verlangen om Gods Woord te gaan lezen, ook een Indiër die een christelijke opvoeding heeft genoten en nu praktiserend christen is.

Ook een Nederlandse officier en een Peruaanse cadet gesproken.

Wat mooi dat een ieder in een kerstpakket veel meekrijgt, wat tot opbouw van het geloof strekt, Kerstfeest wijst heen naar Jezus' tweede komst.

Bid de Heer van de oogst dat Hij arbeiders uitzendt in de oogst.

"Loof de Here, mijn ziel, en al wat in mij is, Zijn heilige Naam".

Loof de Here, mijn ziel, en vergeet niet een van Zijn weldaden (Psalm 103:1,2).

Hartelijke groet,

**Wout de Vries.**

### Rotterdam - Ze stonden ook open voor het evangelie

Aanboord liet ik wat lectuur achter, voor de Oekraïense en Russische bemanning.

Op een gegeven moment, terwijl ik koffie dronk, gaf ik Sailor Bibles aan enkele Filipijnse zeelieden en legde hen uit hoe de gratis app kan worden gedownload, zodat zij de Bijbel in hun eigen taal kunnen lezen.

Ik wenste hen Gods zegen toe en zei dat God van hen hield.

Op een ander schip was er een lang gesprek met een Oekraïens bemanningslid over zijn



persoonlijke leven, geloof en ook religie, enz. Uiteindelijk, na dit lange en vriendelijk gesprek, liet ik hem een christelijk boek in zijn taal zien.

Hij accepteerde het graag en vertrok.

Terug op het scheepsdek werd ons een lunch aangeboden door een groep Filippino's. Ze stonden ook open voor het evangelie.

Ik maakte ook van de gelegenheid gebruik om Johannes 14:6 en Johannes 10:9 te citeren, waarin staat dat Jezus de weg en de deur is die ons naar de hemel brengt en als we ons vertrouwen en leven aan Christus geven, alles goed zal komen, want dan vinden we verlossing door geloof in Jezus.

Zeelieden waren dankbaar met ons bezoek en dit alles gaf veel voldoening.

Hartelijke groet,

**Fábio Jefferson.**

### **Amsterdam- Ze waren blij met het bezoek en werden bemoedigd in hun geloof in God**

Overall werden we heel hartelijk ontvangen en vaak hoorden we deze woorden: "Altijd welkom op ons schip"! De Filipijnse chef kokkin draagt met trots de prachtige rok van

Yvonne, die zij zelf niet wilde dragen. Ook andere kleding, wollen mutsen en reistassen zijn door de bemanning meegenomen en soms werd kleding meteen aangetrokken.

Een stuurman uit Engeland vertelde enthousiast dat hij de Sleutelhanger Bijbel vanaf het moment dat hij die 1 jaar geleden van mij kreeg, aan zijn sleutelbos heeft zitten. Meerdere stuks lectuur is achter gebleven en natuurlijk ook gebed.

De zeeman uit Nigeria, een positief Christen, kreeg een tijdje terug een paar prachtige schoenen van ons. Hij had ze aan op zijn trouwfeest. Ik heb met hem de Bijbel geopend en gebeden. Zijn Bijbel was zoek geraakt en

daarom kreeg hij van mij meteen een nieuwe. Hij zei destijds: "Ik ben dit jaar nog nooit zo blij geweest als nu". Op een gegeven moment wist ik dat ik naar een binnenvaartschip moest. Daar aangekomen ontmoette ik een matroos uit Letland en uit Roemenië beiden van het zelfde binnenvaartschip en mocht hen voorzien van de Interactieve Bijbel en ander materiaal een paar schoenen en wollen mutsen. Ze waren blij met het bezoek en werden bemoedigd in hun geloof in God.

Half december zijn ook wij begonnen met het uitdelen van kerstpakketten. Wat een blijdschap is er dan aan boord!

Hartelijk dank voor uw trouwe gebed en ander blijf van medeleven!

**Theo en Yvonne van Zuilekom.**



Om privacy redenen worden de echte namen van de varenden niet vermeld. De foto's in deze nieuwsbrief zijn met toestemming geplaatst. Onze dank gaat uit naar: Bible Factory, WIN-NL Seafarers' Ministry, Nederlandse Zeevarenden Centrale, Seamen's Centre Amsterdam, Gospel Recordings Nederland, Evangelisatie Anderstaligen Service, De Bijbelvereniging, Zakbijbelbond, Christian Aid Ministries, Operatie Mobilisatie, Our Daily Bread Ministries en anderen niet met name genoemd, die allen op hun eigen specifieke wijze, een steentje bijdragen om het werk goed te kunnen doen. Graag willen we opnieuw aan u vragen om te blijven bidden voor de gezondheid van de mensen van **Het Havenlicht** en hun gezinnen, maar met name voor: **Kerstin Henrichs, Jan Peter Kapteijn, Inez de Baat, Hanny de Vries, Anneke Best** om door te kunnen gaan en te volharden in het speciale werk wat God gegeven heeft om te doen. Wilt u ook bidden voor geopende deuren en geopende harten! Wij geloven in een God van wonderen!

Hartelijk dank voor al uw trouwe waardevolle gebed en ander blijk van geweldig fijn medeleven!  
 Zo werkt de Heer door u heen, zodat zeelieden **Zijn Woord** kunnen horen en aanvaarden!  
 Wij zijn de Here God zeer dankbaar voor de vele mogelijkheden om een zegen voor o.a. zeelieden te kunnen zijn!



Havenlicht / S.C.F.S.  
 By grace you have been saved!  
 Dutch seafarers mission. Helping and caring for seafarers. 🇳🇱 🇺🇸 🇳🇱

<b>Amsterdam:</b>	Theo van Zuilekom Yvonne van Zuilekom Gideon Smeding	wthvzuilekom@gmail.com yhvzuilekom@gmail.com gideonsmeding@hotmail.com
<b>IJmuiden, Scheveningen, Amsterdam:</b>	Marien Gijsbertsen	marchris@solcon.nl.com
<b>Passagiers schepen, Regio IJmuiden:</b>	Jan Best Anneke Best	janbest.sr@gmail.com annekebest@gmail.com
<b>Rotterdam:</b>	Felix Henrichs René Reifel Wout de Vries Fábio Jefferson	felix.henrichs@scfs.org rene@scfs-rotterdam.nl woutdevries4@gmail.com fabiojefferson92@yahoo.com
<b>Delfzijl, Eemshaven:</b>	Jan Peter en José Kapteijn Harm van Zwol	j.p.kapteijn@hotmail.com henfvanz@hotmail.com
<b>Harlingen:</b>	Jan Gooijer	jan.gooijer@live.nl
<b>Ambulant medewerker:</b>	Michiel Kramers	m.kramers@hotmail.com
<b>Algemeen:</b>	Wim en Inez de Baat	wimdebaat@gmail.com
<b>Chinese bemanning:</b>	Desmond en Liz Heng	mhheng@gmail.com
<b>Vertaalwerk, houten kruisjes, flessenscheepjes:</b>	Gerrit Huisman	ghuisman@live.nl
<b>Webmaster, grafisch vormgever:</b>	Tom Hofkamp	tomhofkamp@solcon.nl
<b>Ambassadeur:</b>	Robbert Speelman	r.speelman@me.com
<b>Stichting bestuur:</b>		
<b>Voorzitter:</b>	Theo van Zuilekom	wthvzuilekom@gmail.com
<b>Secretaris:</b>	Jan Best	janbest.sr@gmail.com
<b>Penningmeester:</b>	Jan Gooijer	jan.gooijer@live.nl

IBAN NL71INGB0005545299 - BIC INGBNL2A  
 ANBI geregistreerd onder RSIN nr. 816655789 - KVK nr. 41023812  
**Contact:** [havenlicht@chello.nl](mailto:havenlicht@chello.nl) -- +31 36 5370340 -- [www.havenlicht.com](http://www.havenlicht.com)  
 Als u deze nieuwsbrief niet meer wil ontvangen kunt u dit aan ons kenbaar maken.